

TROLLEYBUS 11 EVEN TERUG IN GENT

De officiële afscheidsritten op 12 juni 2009 met de trolleybussen 08 en **11** op lijn 3 Meersemdries Gentbrugge - Mariakerke Post, liggen nog flink in ons collectief geheugen. Van de oorspronkelijk 20 bussen bleef in Gent uiteindelijk enkel de 08 over, voor die gelegenheid in de oorspronkelijke blauwe MIVG-kleur gerestaureerd.



De **11**, het tweede exemplaar dat deelnam aan de officiële afscheidsrit, werd aangekocht door de heer André Corteil, die met zijn "troetelkind" regelmatig ritten organiseert in Luik en de regio daar omheen, waar tot 10 november 1971 trolleys reden. Aangezien de hele infrastructuur daar intussen verwijderd werd dienen die thans noodgedwongen op hulpmotor te gebeuren.

Tijdens een nieuwe excursie langs de trolleylijn zullen voor het eerst de beide voertuigen herverenigd de dienst uitmaken. Op maandag 16 augustus even na 14 uur arriveerde transporteur Dick met de **11** in Gentbrugge. De procedure die bij het afladen wordt gevolgd en de daarbij horende behendigheid blijven bewondering opwekken! Ook aan persbelangstelling was geen gebrek: redacteur Karel van Keymeulen van De Gentenaar noteerde nauwgezet details over Corteils onderneming, zodat de volgende ochtend het onderwerp zeker hét gespreksonderwerp aan de koffietafel was...



Na het afladen werd een korte proefrit ondernomen naar Meersemdries, waar de **11** even onder stroom werd gezet.

Ook ter hoogte van de omheinde busparking onder de E17 werd even halt gehouden voor een zeldzaam plaatje.



Dominiek Lust, één van de chauffeurs bij de afscheidsritten twee jaar geleden, was andermaal "the right man on the right place".

De **11** werd uiteindelijk de trolleyloos binnengereden gelegd, ei zo na verenigd aanpalend lokaal "boven de komende dagen zal niet volgens Corteil ook de **11** *révision* ondergaan, om dat op zondag 28 augustus alles naar wens verloopt.



voormalige en aan de kabel met de 08 die in een put" stond. De enkel de 08, maar "*une "petite" grande* optimaal zeker te zijn tussen 13 en 17 uur

tekst en foto's Erik De Keukeleire