

WERF 50: TRAAG MAAR GESTAAG !

... of zoals een lid van de klusploeg het gevat omschrijft: "het is niet te geloven welke kleine en allerlei werkjes aan zo een trammetje te doen zijn..." Een greep uit de recentste activiteiten:

✚ Oktober 2012:

Zwarte laklaag op de zichtbare delen van het chassis en schilderen van kleine onderdelen en ijzerwerk van het balkon. Benedicto schuurt verder de buitenzijde van de rijtuigkast. Ontvetten en reinigen van veringen en koppelingen.



✚ November 2012:

Een voorraad op maat gezaagde balken krijgt een tweede verflaag en enkele poortjes worden elektrisch geschuurd en gereingd. Uit de dakrand worden talloze spijkertjes verwijderd via tangetjes en vooral veel geduld... Aanvang montage van chassisonderdelen. Bovendien is het project zo kleinschalig dat het niet voor de hand ligt er met velen tegelijk aan te werken... Op de 29ste wordt een tweede werfcontainer geïnstalleerd.



✚ December 2012:

De werf is verplaatst naar een ander spoor en met de hulp van clarks wordt het chassis op de beide wielstellen neergelaten. Vloerplanken krijgen een verflaag en resterende spijkertjes rond de schouwopening worden verwijderd. De sierhoeken werden afgeschuurd en een onderzoek ingesteld waarom de zwarte verf van de balkonpoortjes niet op de grondlaag houdt. Achiel brengt steunbalken en boorden aan in de nieuwe container.



✚ Januari 2013:

Verwijderen van resterende beugels, ijzers en bevestigingen die allemaal vastgeroest zijn! Opschuren en kuisen van de onderkant en aanbrengen van een eerste beschermlaag als voorbereiding van de te plaatsen dwarsbalken en plankenvloer.



Wordt uiteraard vervolgd !! Nog een late nieuwjaarswens vanwege de klussers Achiel, Ivan, Pierre, Erik en onze nieuwe aanwinst Dirk Philips!!

Tekst: Pierre Dedobbeleer

Foto's: Erik De Keukeleire