

EERSTE RITTEN MET GIDSEN IN 354 EEN SUCCES

Halverwege de maand april werden tijdens een ontmoeting in de stelplaats en met drieasser 354 als uitgelezen decor, de laatste modaliteiten vastgelegd tussen META (Katrien van den Bosch) en de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent (Jo van Herreweghe en leden van de Gidsenbond). Verrassend snel - mede wegens een waaier aan activiteiten rond het eeuwfeest van de Gentse Wereldtentoonstelling - werden de eerste ritten reeds voorzien op zondag 5 mei.



Zowel in de voormiddag als de namiddag was voorzien in drie identieke ritten. In de voormiddag stond Freddy Coussens aan de controller, begeleid door Jo Boxtaens en Thomas De Sloover. 's Namiddags waren dat respectievelijk Nico Beekman inclusief een nieuwe en jonge belofte en de begeleiders Jo Boxtaens en Erik De Keukeleire.



Kandidaten voor een rit met de stadsgidsen konden zich in de als loket fungerende promobus melden voor het bekomen van een ticket. Een rit duurde telkens 40 minuten waarbij in lusvorm werd gereden via de Albertlaan, Martelaarslaan, Rozemarijnbrug, Coupure, Rabot, Rabotstraat, Burgstraat, Sint-Veerleplein, Groentenmarkt, Korenmarkt, Veldstraat, Nederkouter, Kortrijksesteenweg met halte voor bezoekers STAM, Elisabethlaan en Sint-Pietersstation.



De beide geroutineerde gidsen Hildegarde Meganck en Lena van der Bracht hadden hun leerstof flink onder de knie en wisten de reizigers te boeien met uitvergroete foto's uit een ver verleden, terwijl net op dat moment men de vergelijking met het heden door het raam kon aanschouwen. Echt meesterlijk die timing, je moet het maar kunnen !!Het succes van deze "maidentrip" verhoogt de verwachting naar evengrote belangstelling voor dergelijke evenementen in de nabije toekomst. Nu al zijn dergelijke ritten voorzien in de maanden juni, juli, augustus en september, telkens op de eerste zondag van de maand.



Realisatie: Jacques VandenDaele - Marcel Van Damme

Tekst en foto's: Erik De Keukeleire